

Foreword by Charles H. Roberts

♦ END TIME ♦
DELUSIONS



*The Rapture,
the Antichrist, Israel,
and the End of the World*

Steve Wohlberg

EINDTIJD WAANZIN

~~EINDTIJD~~WAA NZIN

*De vervoering, de
antichrist, Israël,
en het einde van de wereld*

Steve Wohlberg

© Copyright 2004 - Steve Wohlberg

Alle rechten voorbehouden. Dit boek wordt beschermd door het auteursrecht van de

Verenigde Staten van Amerika.

Amerika. Dit boek mag niet worden gekopieerd of herdrukt voor commercieel gewin. Het gebruik van korte citaten of het incidenteel kopiëren van pagina's voor persoonlijke of

groepsstudie is toegestaan en aangemoedigd. Toestemming zal op verzoek worden verleend. Tenzij anders aangegeven, zijn de bijbelcitaten afkomstig uit de New King James Version van de Bijbel. Geschriften gemarkeerd met KJV zijn

van de King James Version. De nadruk binnen de Schrift is van de auteur zelf. Let op dat Destiny Image's uitgeversstijl bepaalde voornaamwoorden in de Schrift die verwijzen naar de Vader, de Zoon en de Heilige Geest met een hoofdletter schrijft, en kan afwijken van de stijl van sommige Bijbeluitgevers. Merk op dat de naam satan en verwante namen niet met een hoofdletter worden geschreven. Wij kiezen ervoor om hem niet te erkennen, zelfs tot het punt dat we grammaticale regels overtreden.

Schatkamer

Een afdruk van **Destiny**

Image_® Publishers, Inc.

Postbus 310
Shippensburg, PA 17257-0310

"Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn." Mattheus
6:21

ISBN 0-7684-2960-9

Voor wereldwijde distributie
Gedrukt in de U.S.A.

3 4 5 6 7 8 9 10 / 09 08 07 06 05 04

Dit boek en alle andere boeken van Destiny Image, Revival Press, MercyPlace, Fresh Bread, Destiny Image Fiction en Treasure House zijn wereldwijd verkrijgbaar bij christelijke boekhandels en distributeurs.

Bel **1-800-722-6774** voor een Amerikaanse boekhandel
bij u in de buurt.
Voor meer informatie over buitenlandse distributeurs, bel **717532-3040**.

Of bereik ons via internet:

www.destinyimage.com

Speciale dank

Aan mijn lieve vrouw, Kristin, voor je geduld tijdens de ontelbare uren die ik opnieuw achter mijn computer doorbracht.

Aan mijn vader, Gene Wohlberg, voor uw gebeden en constante steun.

Aan Dr. Charles Roberts, Dave MacPherson, Herb Frizzell, Bill Kalivas, Don Schaefer, Steve McNelley, Dr. Francis Nigel Lee, en Jeff Zaremsky, voor uw onschatbare hulp, suggesties en gebeden.

Aan Ted en Donna Brown, en Fran McDonald, voor jullie onvermoeibare inzet op zoveel manieren om de bediening van *Endtime Insights* bij te staan.

Aan Larry Carpenter, voor het oorspronkelijke idee om mijn drie kleine profetieboekjes samen te voegen tot één boek-*End Time Delusions*.

Aan Don Milam, Don Nori, Don Nori Jr., Lisa Ott, en het hele Destiny Image team. Moge de Heilige Geest uw organisatie altijd leiden.

Aan alle trouwe protestanten die ons zijn voorgegaan, van wie sommigen hun leven hebben opgeofferd voor onze Heer, en van wie ik zoveel heb geleerd.

Bovenal aan Jezus Christus, mijn Messias en Verlosser, omdat Uw pijnlijke dood en zegevierende opstanding zelfs dit leven mogelijk hebben gemaakt, met al zijn zegeningen en eeuwig leven. Moge Uw naam voor altijd geprezen worden!

Lof voor Eindtijdwaanzin

"Ik ben onder de indruk van de echte geleerdheid en nauwkeurigheid die Steve... Wohlberg's nieuwe boek, *Eindtijd Waanideeën*."

Dave MacPherson, onderzoeker, journalist,
Auteur, *The Rapture Plot* en *The Incredible Cover-up*...

"*Eindtijdwaanzin* zou een populaire tegenhanger moeten blijken van de overvloed aan preteristische onvoorspellingen en pre-tribulationistische prognoses die het begin van ons nieuwe millennium teisteren."

Dr. Francis Nigel Lee, Th.D., Ph.D.
Professor-Emeritus, Queensland Presbyterian Theological College

"*End Time Delusions* verwoordt op fantastische wijze wat ik al jaren geloof!"

Pastoor Ed Nichols
Newberg Kerk van de Nazarener
Newberg, Oregon

"Terwijl de meeste baptisten tegenwoordig geloven in de geheime vervoering van de heiligen, gevolgd door de zichtbare terugkeer van onze Heer, hielden wij tijdens de protestantse reformatie vast aan de historicistische interpretatie. *End Time Delusions* vormt een geldige academische en theologische uitdaging voor de *Left Behind* romans."

H.L. Champion, Evangelist
Beheerder, www.Baptist.org
Nashville, Tennessee

"Steve Wohlberg is een van de meest dynamische en indrukwekkende woordvoerders voor de traditionele protestantse interpretatie van profetie, bekend als historicisme. Ik onderschrijf dit nieuwste werk van harte."

Val W. Finnell, M.D.,
Oprichter, Historicism Research Foundation, Inc.
"*Eindtijdwaan* gaat in tegen de 'wilde speculatie'

van de 'achtergebleven' theologie die vandaag de dag bestaat."

Herb Frizzell, Sr.
Cedar Hill, Texas

"Steve Wohlberg heeft zijn huiswerk gedaan. Hoewel ik niet overtuigd ben van elk detail dat hij presenteert, daagt hij ons allen uit om de Bijbel voor onszelf te bestuderen en niet te trappen in elk glad en gemakkelijk antwoord dat langskomt."

Edward William Fudge
Auteur, directeur van Edward Fudge Ministries

"End Time Delusions is een broodnodige aanvulling op de bibliotheek van werken over eschatologie. Lees het, lees het opnieuw en deel het met een vriend!"

Pastoor Bill Wilton
Sunrise Church
McMinnville,
Oregon

De Christelijke Gereformeerde Kerk in Noord-Amerika

"Ik heb meer dan 20 jaareindtijdtheorieën bestudeerd en dacht dat ik alles wel gehoord had, maar *End Time Delusions* verbindt op meesterlijke wijze mysterieuze Bijbelpassages met elkaar op een frisse, oogverblindende manier. Dit boek is zowel geschikt voor mensen die al lang van profetie houden, als voor mensen die nu pas belangstelling krijgen voor bijbelprofetie."

Don Schaefer
Eules, Texas

"Eindtijdwaan is een beknopt, verfrissend overzicht van een vitaal belangrijk aspect van de christelijke leer. Als gereformeerd predikant beveel ik het van harte aan als een zorgvuldige studie waard."

Stefan Slucki, B. Th., D. Min.
Minister van de Presbyteriaanse Kerk van Australië,
Seacliff, Zuid-Australië.

"Steve Wohlberg's boek is een goed geschreven schok van gezond verstand. Er is een verandering op komst. *End Time Delusions maakt* er deel van uit."

Bill Kalivas

"Steve Wohlbergs passie komt overeen met die van de grote hervormers. Of men het er nu mee eens is of niet, het is essentiële lectuur om de dialoog uit te breiden voorbij het fictieve roman- en filmgehypte eindtijdscenario dat de theologie van miljoenen mensen heeft geconditioneerd. Christenen."

Steve McNelley, Ph.D.
San Juan Capistrano, Californië

"Eindtijdwaan vermijdt de twee kuilen om het Joodse volk op een goddelijk voetstuk te plaatsen of ons te veroordelen als Christuseders en door God verlaten. Steve Wohlbergs evenwichtige visie zal ons ertoe brengen samen te werken om het goede nieuws te delen met iedereen, Joods of niet-Joods."

Jeff Zaremsky
Messiasbelijdende rabbijn van de Beth-El Shalom Gemeente
Petersburg, Florida

Inhoudsopgave

Voorwoord
Voorwoord
Inleiding
Waanideeën (zelfstandig naamwoord)

Sectie 1 Doopwaanideeën

Hoofdstuk 1 Nu zie je ze, nu niet meer21 Hoofdstuk 2 De
Parousia en de fonkelende ogen27
Hoofdstuk 3 Zal Gods Kerk ontsnappen aan de beproeving?
.33

Sectie 2 Zevenjarige Verdrukingswaanin

Hoofdstuk 4 De zevenjarige verdrukkingstheorie39

Hoofdstuk 5 Het laten vallen van de bom	43
Hoofdstuk 6 Het geheim van David Van Biema	49

Sectie 3 Antichrist Waanideeën

Hoofdstuk 7 Antichrist: Feiten versus fictie	55
Hoofdstuk 8 Het punt van Paulus: De antichrist komt <i>eerst</i>	
.59 Hoofdstuk 9 Het afvallen van de waarheid	63
Hoofdstuk 10 Judas: Een type antichrist	67
Hoofdstuk 11 Een toekomstige heer duivels?	
.71 Hoofdstuk 12 Titanische waarheden over de tempel	
. .73 Hoofdstuk 13 De Bedwinger: Mythen en herinneringen	
.77 Hoofdstuk 14 De stukjes bij elkaar leggen	83
Hoofdstuk 15 Echo's van vergeten stemmen	87
Hoofdstuk 16 1260 jaar: De factor tijd	95
Hoofdstuk 17 De terugkeer van het gewonde beest	
.101 Hoofdstuk 18 De I.D. van de Antichrist	
.105 Hoofdstuk 19 Strijd der Ismen	111
Hoofdstuk 20 Het pad van het virus	125
Hoofdstuk 21 Geloof van onze vaders	133

Sectie 4 Israëlische waanideeën

Hoofdstuk 22 Alle ogen op Israël	141
Hoofdstuk 23 Worstelen met een engel	145
Hoofdstuk 24 Een nieuwe kijk op Jezus Christus	149
Hoofdstuk 25 Helderheid door dubbelzien	
.153 Hoofdstuk 26 Keuze en de uitverkoren natie	159
Hoofdstuk 27 Golgotha en de goddelijke echtscheiding	

.163	Hoofdstuk 28	Toen de muur omviel	167	Hoofdstuk
29	1948: Een onzinkbare doctrine?	173	Hoofdstuk	30
	Als de Eufraat droogvalt	181	Hoofdstuk	31
	Kikkers, fabels, en Armageddon	191	Hoofdstuk	32
	Donder uit de Tempel van de Hemel	197		
Hoofdstuk 33	144.000 Israëlieten Inderdaad	203		

Eindnoten

Voorwoord

Toen ik opgroeide net over de heuvel van Hollywood, Californië, had ik de eerste 20 jaar van mijn leven absoluut geen belangstelling voor bijbelse profetie, voornamelijk omdat ik nog nooit van zoiets had gehoord. "Vervoering? Wat is dat?" zou ik met een verbaasde blik hebben gezegd als je me ernaar had gevraagd. Mijn Joodse familie was warm en vriendelijk, maar niet spiritueel. Mijn broer Michael had zijn bar-mitzvah op 13-jarige leeftijd, maar ik niet, want het werd slechts terloops gepresenteerd als een take-it-or-leave-it optie. Voor zover ik me herinner, hebben we nooit de Schrift gelezen of zelfs maar één keer gebeden.

Als tiener, omringd door de dreunende muziek van Mick Jagger, The Rolling Stones, Aerosmith en de drugscultuur van de jaren 60 en 70, nam mijn leven een scherpe wending in de verkeerde richting. Sommige van mijn vrienden zijn dood. Het is een wonder dat ik niet ben waar zij zijn.

In de zomer van 1979, terwijl ik elke nacht discotheken bezocht, werkte ik als "figurant" in de filmwereld. Op een dag werd ik bij toeval aangewezen om te werken aan een tv-miniserie *From Here to Eternity* op een zandstrand van Oxnard Beach. Daar ontmoette ik een collega die tegen mij "getuigde" over Jezus Christus en het naderende einde van de wereld. Met nieuwsgierigheid die zich vermengde met belangstelling - en een knagend gevoel van behoefte aan iets dat verder ging dan glamoureuze illusies - besloot ik de volgende dag een christelijke boekhandel in de buurt van ons huis te bezoeken en de profetische afdeling te doorzoeken. Hal Lindsey's *Late Great Planet Earth* was het eerste christelijke boek dat ik ooit aanraakte. Ik kocht het, en twee van zijn andere boeken, *Satan is Alive and Well on Planet Earth* en *Terminal Generation*. Hoewel mijn door marijuana benevelde hersenen nauwelijks begrepen wat ik las, gebruikte God die boeken en begon in mijn geest te werken. Een paar dagen later vond ik een Bijbel en begon te lezen. Eerst nog zwak, maar langzaam begon ik de boodschap en de genade van Jezus Christus te begrijpen. Het keerpunt kwam toen ik las over de intense druk die Christus onderging in de hof van

Getsemane, het bloed dat van Zijn voorhoofd droop, de verschijning van een hemelse engel om Hem te sterken (zie Lucas 22:39-44), en Zijn onpeilbare liefde voor een verloren wereld. Na het worstelen met de beker nam Jezus die cruciale beslissing - de keuze om verloren zondaars te redden, ongeacht wat het Hem persoonlijk kostte, zelfs als het scheiding van Zijn Vader betekende. Uiteindelijk las ik - met de titel van Mel Gibson's controversiële film - over *The Passion of the Christ*, en Zijn lijden aan het kruis voor mijn zonden. Dat deed het. Kort daarna, in een slaapzaal van de California State University of Northridge, gleed ik op mijn knieën en nodigde mijn Messias uit in mijn hart. Mijn duisternis veranderde in licht! Jezus vergaf mijn zonden, verwijderde mijn schuld en veranderde mijn leven! Geen drugs meer. Ik was clean.

Nadat ik ontdekt had dat mijn Messias eenmaal kwam als de baby van Bethlehem, werd mijn belangstelling sterk gewekt voor het onderwerp van Zijn tweede komst en de gebeurtenissen die voorspeld zijn tijdens de laatste dagen van de aarde. Ik hunkerde naar begrip, en verlangde klaar te zijn voor de terugkeer van Hem die voor mij gekruisigd was, mocht dat tijdens mijn leven gebeuren. Dit verklaart mijn enthousiasme en passie voor profetie.

Dat was meer dan 24 jaar geleden. Ik heb veel geleerd sinds ik de boeken van Hal Lindsey las toen ik als figurant in Hollywood werkte. Eén ding heeft jarenlang indruk op mij gemaakt toen ik nadacht over de eerste komst van Christus, en dat is de realiteit dat één van de redenen waarom veel religieuze leiders in Jezus' tijd hun eigen Messias verwierpen, was dat zij de profetieën uit het Oude Testament, die Zijn eerste komst voorspelden, verkeerd begrepen. Denk erover na. Omdat het één keer gebeurde, kan het dan niet opnieuw gebeuren? Zouden religieuze leiders *vandaag de dag* een soortgelijke fout kunnen maken door de profetieën over *Zijn tweede komst* verkeerd te begrijpen? Ja, dat zou kunnen, en ja, velen maken zo'n fout. Daarom schreef ik *Eindtijdwaan*, dat niet alleen bewijst dat er enorme verdraaiingen in het christendom zijn gekomen, maar ook verduidelijkt wat de Schrift leert over het einde van de wereld.

In *Eindtijdmisleidingen* heb ik jaren van onderzoek, ontelbare uren studie en alleen God weet hoeveel ernstige gebeden voor "de Geest der waarheid" om mij te leiden in "alle waarheid" (Johannes 16:13) gecombineerd. Ik hoop dat de ontdekkingen die u op het punt staat te doen, uw hart net zo in vervoering zullen brengen als het mijne deed toen ik ze voor het eerst leerde kennen.

Bereid je voor op een geweldige reis, controversieel zeker, maar ook spannend en lonend. Wanneer Jezus Christus terugkeert, mogen wij allen "door Hem gevonden worden in vrede, zonder vlek en onberispelijk" (2 Petrus 3:14) door Zijn volmaakte gerechtigheid.

Steve Wohlberg

Voorwoord

De Britse essayist G.K. Chesterton heeft ooit de beroemde opmerking gemaakt dat sommige mannen liever de waarheid ontkennen dan achter de feiten aan te lopen. Steve Wohlberg, de auteur van het boek dat u nu in handen heeft, is niet zo'n man. Wohlberg roept de lezer weg van de profetische malaise van de moderne tijd naar een waarheid die door de meeste christenen al lang vergeten is. Die waarheid werd uit de diepten van het Woord van God gehaald door de grote protestantse hervormers van de 16e en 17e eeuw, maar om redenen die u spoedig zult ontdekken bij het lezen van dit boek, werd die waarheid bitter aangevallen en uiteindelijk ondermijnd in de kerken zelf die de afkomst van de Reformatie opeisen.

Misschien is geen enkel ander gebied van het christendom het onderwerp geweest van meer verkeerde interpretaties en valse leer dan dat van de bijbelse profetie en de uitspraken over de "eindtijd" in de boeken Daniël en Openbaring. Veel lezers van *End Time Delusions* zullen wellicht verbaasd zijn te vernemen dat de heersende opvatting in de meeste Amerikaanse evangelische kerken, die van het dispensationalisme, een noviteit is in de lange geschiedenis van de christelijke kerk. In het licht daarvan is de voor de hand liggende vraag die de lezer zal willen stellen: "Wat was de heersende opvatting, en hoe heeft de huidige opvatting, zoals verwoord in de *Left Behind* boeken en films, zoveel bekendheid gekregen?" Steve Wohlberg beantwoordt deze en vele andere vragen in dit boek.

In sommige christelijke kringen heeft een andere visie op de eindtijdprofetie aan belang gewonnen, die van het "preteristische" perspectief. Hoewel deze opvatting het tegenovergestelde is van de dispensationele, toont Wohlberg aan dat beide opvattingen gemeenschappelijke wortels hebben, en dat de ontstaansgeschiedenis van beide eerder bedoeld was om te verdoezelen dan te verduidelijken wat het Woord van God werkelijk leert over de antichrist.

Als pastor en student van de Schrift waardeer ik zowel Steve Wohlbergs beheersing van de Bijbel als zijn toewijding aan de Bijbel als het onfeilbare Woord van God.

De lezer zal dit boek zowel een genot vinden om te lezen, rijk aan illustraties en voorbeelden, als een op Christus gerichte uitdaging voor heersende - maar onjuiste - profetische theorieën.

Bovendien ligt in veel van de huidige populaire profetische geschriften een sterke nadruk op sensationele gebeurtenissen, terwijl de aandacht voor de opgestane, regerende Christus wordt verwaarloosd. Wohlberg vermijdt

deze valkuil en geeft glorie aan Messias Jezus, wat het doel zou moeten zijn van elk waardig boek over de eindtijd. Voor degenen die gewend zijn "profetieboeken" vanuit een ander perspectief te lezen, kan dit in het begin ongebruikelijk lijken, maar het zal verfrissend worden en als Bijbels gefundeerd worden gezien. Laat de lezer tenslotte begrijpen: Wat u gaat lezen is geen nieuwigheid. Het is een oproep om de Bijbel voor zichzelf te laten spreken over het verleden, het heden en de toekomst van onze wereld.
Charles H. Roberts, Th.M., D.Min.

Pastor, Ballston Center Associate Reformed Presbyterian Church
Ballston Spa, New York

Inleiding

Het was 16.09 uur, oostelijke standaardtijd, op donderdag 14 augustus 2003. Het begon met een bliep. Lichten flikkerden en doofden, en binnen een paar uur was het donker van New York tot Cleveland tot Detroit en zelfs tot in Canada. De voorpagina van *Newsweek* eind augustus bestempelde de gebeurtenis als BLACKOUT VAN 2003. Gelukkig namen de 50 miljoen getroffen Noord-Amerikanen het goed op. De plunderingen waren minimaal en niemand stierf.

Eindtijdwaan gaat over een andere black-out - een geestelijke - die zich nu binnen het christendom voordoet met betrekking tot de ware betekenis van Gods "zekere woord van profetie" (2 Petrus 1:19 KJV). Miljoenen profetisch ingestelde christenen, waaronder ikzelf, voelen dat we de terugkeer van Jezus Christus naderen. Maar als het gaat om wat de meerderheid *denkt dat* er tijdens de laatste dagen van de aarde zal gebeuren en wat de Bijbel *feitelijk zegt* dat er zal gebeuren, is het verschil seismisch.

Het is geen geheim dat de volgende vijf leringen immens populair zijn geworden:

1. Alle ware christenen zullen spoedig verdwijnen in de vervoering.
2. Zeven jaren van apocalyptische terreur zullen de achterblijvers overvallen.
3. Een sinistere man - de antichrist - zal de wereld overnemen.
4. De antichrist zal een herbouwde tempel in Jeruzalem binnengaan en beweren dat hij God is.
5. De naties op aarde zullen Israël aanvallen bij Armageddon.

Deze vijf concepten worden onderwezen op radio, televisie, op profetieconferenties, in talloze boeken en tijdschriften, in eindtijdfilms, op seminaries en op het net. Dit vijf-punten geloofssysteem is ook nauw met elkaar verbonden - waarbij de ene gebeurtenis zogenaamd leidt tot de volgende - net zoals het elektriciteitsnet van New York City met elkaar verweven is. Op 15 augustus 2003 om 16.00 uur werkten de generatoren, elektriciteitskabels, transmissielijnen en systeembeheerders van ons land allemaal efficiënt samen. Alles was in orde. Tot 4:09. Toen dwong één enkele hoogspanningsstroom Amerika tot "de grootste stroomstoring in onze geschiedenis."¹

Als het gaat om populaire profetische theorieën, is het dan mogelijk dat een groot deel van het christendom nu midden in een andere uitval zit - een *waarheidsuitval*? De Bijbel voorspelt duidelijk: "Want er komt een tijd dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar naar hun eigen begeerte, omdat zij jeukende oren hebben, voor zichzelf leraars zullen opstapelen; en zij zullen hun oren van de waarheid afkeren en zich afkeren naar fabels" (2 Timoteüs 4:3-4). Is die tijd gekomen?

Het doel van *End Time Delusions* is om de bovenstaande reeks dicht op elkaar staande theorieën over de vervoering, een toekomstige zevenjarige verdrukking, de antichrist en de moderne Joodse staat nauwkeurig te onderzoeken. Terwijl we dat doen, zul je onweerlegbaar, onder hoogspanning, nieuwtestamentisch bewijs ontdekken van een ander falen van het systeem.

Lees dit boek biddend.

Met Gods hulp hoop ik wat licht aan te doen.

1. Een misleiding van de geest.
2. Valse overtuiging; een vaste misvatting.
3. Iets wat men als waar of echt aanneemt, maar wat in werkelijkheid onwaar of onecht is.

Webster's New Collegiate Dictionary
G. & C. Merriam Co. (1953)

Drie dingen kunnen niet lang verborgen blijven: De
zon, de maan en de waarheid.

- *Confucius* (551-479 v. Chr.)

"Hij opende hun verstand, opdat zij de Schriften zouden begrijpen."

Lucas 24:45

◆ONDERDEEL 1◆

VERRUKKINGSWAANZIN



Hoofdstuk 1

Nu zie je ze, nu niet meer.

Als je in de afgelopen jaren geen belangrijke mening hebt losgelaten of een nieuwe hebt verworven, controleer dan je pols, je kunt dood zijn.

- *Frank Gelett Burgess* (1866-1951)

Hoewel het exacte woord "vervoering" niet in de Bijbel staat, hebben miljoenen profetisch ingestelde christenen toch geleerd dat Gods Kerk spoedig spoorloos van de planeet Aarde zal verdwijnen. De krantenkoppen zullen luiden: "Massa's vermist, chaos overspoelt de wereld!" "Alle kinderen zijn verdwenen!" "Grote verkeersopstoppen door verdampte chauffeurs!" "Vliegtuigen storten neer, treinen vergaan, als piloten en ingenieurs verdwijnen!" Misschien heb je bumperstickers gezien met de tekst: "In het geval van de vervoering, zal dit voertuig onbemand zijn."

De laatste jaren is de belangrijkste promotor van het idee van de vervoering de *New York Times* bestseller *Left Behind* serie, geschreven door Tim LaHaye en Jerry B. Jenkins. *Left Behind*, een reeks van 12 boeken over de eindtijd, leert dat de terugkeer van Jezus Christus in twee verschillende fasen plaatsvindt. Eerst komt Jezus *onzichtbaar* om Zijn Kerk weg te halen vóór een zevenjarige verdrukking waarin de rest van de mensheid de antichrist onder ogen moet zien. Dit is de vervoering. Aan het eind van die zeven jaar zal Jezus opnieuw *zichtbaar* terugkeren om degenen die tijdens de verdrukking christen zijn geworden te bevrijden - nadat ze een "tweede kans" hebben gekregen om gered te worden - en om de binnenvallende vijanden van Israël te verpulveren bij Armageddon. Dit is de tweede komst. Dus eerst de vervoering, dan zeven jaar met de antichrist en dan de zichtbare tweede komst van Jezus Christus.

Deze populaire concepten - vervoering, zeven jaar van verschrikking, toekomstige antichrist - zijn ook onderwezen in vele apocalyptische christelijke films, zoals *A Thief in the Night*, *Image of the Beast*, *Tribulation Force*, *The Omega Code*, *Left Behind: The Movie*, en *Megiddo*. Omdat de leer van de vervoering in onze samenleving zo sterk wordt gepromoot, zelfs onder mensen van buiten de kerk, doet het gerucht de ronde dat sommige hogere functionarissen bij American Airlines minstens één niet-christelijke piloot aan boord van elke vlucht willen hebben - voor het geval dat!

De echte vraag is: Hoewel "vervoering" geen Bijbels woord is, is de leer er wel? Zo niet, zou het een *eindtijdwaan* kunnen zijn? Laten we het uitzoeken.

Allereerst leert de Bijbel wel degelijk de opwindende waarheid dat Jezus Christus zal terugkeren voor Zijn volk. Onze Heer zelf zei: "Ik zal wederkomen en u tot Mij nemen" (Johannes 14:3). Alle christenen moeten de belofte van Christus geloven en ernaar verlangen Hem op die grote dag te ontmoeten.

Maar zal Hij onzichtbaar komen? Zal de Kerk verdwijnen? Leert de Bijbel werkelijk dat christenen zullen verdwijnen? Zonder twijfel is de meest geciteerde passage die gebruikt wordt om het concept van de vervoering te ondersteunen 1 Tessalonicenzen 4:17. Veel christenen kennen dit vers uit hun hoofd, en het wordt aangehaald in *Left Behind: The Movie*. Daar schreef Paulus dat ware gelovigen op een dag "in de wolken zullen worden opgenomen om de Heer in de lucht te ontmoeten" (1 Thessalonicenzen 4:17). Maar betekent "opgenomen" ook verdwijnen? Beschrijft Paulus een stille terugkeer van Jezus Christus vóór een apocalyptische zevenjarige verdrukking? We hoeven niet te gissen. Het antwoord staat in de context, en je hoeft geen vierjarig diploma te hebben om de waarheid te begrijpen.

Hebt u ooit op een snelweg gereden zonder te beseffen hoe snel u reed, en toen u eindelijk op uw snelheidsmeter keek, dacht u bij uzelf: "*Ik rijd te snel en moet afremmen!*" Dit is wat we moeten doen met 1 Tessalonicenzen 4. We moeten afremmen en goed kijken.

Hier is wat Paulus eigenlijk schreef:

Want de Heer zelf zal uit de hemel neerdalen met een schreeuw, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God. En de doden in Christus zullen eerst opstaan. Dan zullen wij, die leven en overblijven, samen met hen worden opgenomen in de wolken om de Heer in de lucht te ontmoeten.

En zo zullen wij altijd bij de Heer zijn (1 Tessalonicenzen 4:16-17).

Verrijzenisleraren interpreteren deze gebeurtenis als stil en geheim, maar lijkt het niet eerder luid en zichtbaar? Er is een schreeuw, een stem, een trompet. Heb je ooit gehoord van een stille bazuin? De waarheid is dat 1 Tessalonicenzen 4:16 een van de luidruchtigste verzen in de Bijbel is! Kijk goed: Jezus Christus komt schreeuwend en blazend op een bazuin uit de hemel. De doden staan op. Dan zullen de ware gelovigen

22

Nu zie je ze, nu niet meer.

worden "opgenomen". Eerlijk gezegd, zie je hier iets over verdwijnende christenen voorafgaand aan de verdrukking? Voorstanders van de vervoering interpreteren "opgenomen" als *verdwijnend*, omdat dit past in hun dichtgetimmerde profetische systeem, maar we moeten toegeven dat de tekst dit niet zegt.

Tweeduizend jaar geleden, aan het einde van Zijn aardse leven, werd Jezus Christus ook "opgenomen" (Handelingen 1:9). Dit betekent niet dat Hij verdween en Zijn kleren op aarde achterliet. In plaats daarvan, in het volle zicht van Zijn verwonderde discipelen, *"terwijl zij toekeken*, werd Hij opgenomen, en een wolk nam Hem uit hun gezichtsveld op" (Handelingen 1:9, cursivering toegevoegd). Deze gebeurtenis was zeer zichtbaar. Lucas zei dat Jezus Christus "werd opgenomen", en dan worden er wolken genoemd, net zoals Paulus schreef over gelovigen die "worden opgenomen ... in de wolken".

Let goed op de volledige context van Handelingen 1:9:

*En toen Hij deze dingen gesproken had, terwijl zij toekeken, werd Hij opgenomen en een wolk nam Hem uit hun gezichtsveld op. En terwijl zij standvastig naar de hemel keken terwijl Hij opging, zagen zij twee mannen in witte kleding bij hen staan, die ook zeiden: "Mannen van Galilea, waarom staan jullie naar de hemel te staren? Deze zelfde Jezus, die van u in de hemel is opgenomen, zal **zo komen als gij Hem in de hemel hebt zien gaan**" (Handelingen 1:9-11, cursivering toegevoegd).*

Hier hebben we heilige engelen - in de vorm van mannen in witte gewaden - die de eenvoudige waarheid over de terugkeer van Jezus Christus uitleggen. Zij vertelden de discipelen dat, net zoals Jezus letterlijk en zichtbaar was "opgenomen" in de wolken, Hij ook zou komen "op dezelfde wijze als [zij] Hem de hemel in hadden zien gaan". Hoewel deze engelen nooit op een seminarie hebben gezeten, bestaat er geen twijfel over dat zij hun theologie op orde hadden. Zij leerden geen geheime komst of verdwijnende christenen. Alles zal zeer zichtbaar zijn, net als de hemelvahrt van Jezus Christus.

Laten we terugkeren naar 1 Tessalonicenzen en kijken naar het idee van de
dief in de nacht:

*Want de Heer zelf zal uit de hemel neerdalen met een schreeuw, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God. En de doden in Christus zullen eerst opstaan. Dan zullen wij, die leven en overblijven, samen met hen worden opgenomen in de wolken om de Heer in de lucht te ontmoeten. En zo zullen we altijd bij de Heer zijn. vertroost elkaar daarom met deze woorden. Maar over de tijden en de seizoenen, broeders, is het niet nodig dat ik u schrijf. Want u weet zelf heel goed dat de dag des Heren komt als **een dief in de nacht**. Want als zij zeggen: "Vrede en veiligheid!" dan overvalt hen een plotselinge vernietiging, als weeën bij een zwangere vrouw. En zij zullen niet ontkomen (1 Tessalonicenzen 4:16-5:3, nadruk toegevoegd).*

EINDTIJD ♦ **WAANIDEEËN**

Hier vergelijkt Paulus de komst van Jezus Christus met de komst van een middernachtsdief. Voorstanders van de vervoering interpreteren dit zo dat Jezus als een *stille dief* zal komen om de gelovigen van deze aarde weg te rukken voordat er zeven jaar van chaos aanbreken - dan zullen auto's zonder bestuurder verongelukken, vliegtuigen zonder piloot botsen en baby's worden vermist uit hun wieg gevonden. De christelijke film *A Thief in the Night*, die lijkt op *Left Behind: The Movie*, geeft dit dramatisch weer. Maar is dit werkelijk wat Paulus zegt?

Nogmaals, laten we rustig aan doen en onze bijbelse snelheidsmeters onder de loep nemen. Ten eerste is de dag waarop Jezus komt als een dief duidelijk *dezelfde dag* waarop Hij neerdaalt met een schreeuw en bazuingeschal. Ten tweede komt Hij als "een dief in de nacht" alleen op de

onvoorbereiden. Wanneer het toeslaat, "komt het plotselinge verderf over hen [de verlorenen], als weeën over een zwangere vrouw. En zij zullen niet ontkomen."

Zie je wat Paulus eigenlijk zegt? Jezus' komst als een "dief in de nacht" betekent niet dat Hij stilletjes en onzichtbaar zal komen om gelovigen uit deze wereld te stelen, zoals wordt geleerd in verrukkingsfilms en bestsellers in *de New York Times*. Het betekent veeleer dat Hij onverwacht zal komen en "plotselinge vernietiging" zal brengen over de ongeredden. *Het is dus geen geheime komst, maar slechts een plotselinge*. Zullen de onvoorbereiden een "tweede kans" krijgen om gered te worden tijdens een volgende zevenjarige verdrukking? Paulus beantwoordde deze vraag toen hij schreef: *"Zij zullen niet ontkomen"* (vers 3).

Hier is een eenvoudige samenvatting van wat 1 Tessalonicenzen 4:165:3 werkelijk zegt:

- Jezus Christus zal letterlijk uit de hemel neerdalen met een schreeuw en bazuingeschal.
- De doden in Christus zullen eerst opstaan en de ware gelovigen zullen worden "opgenomen", net zoals Jezus Christus zelf bijna 2000 jaar geleden zichtbaar werd "opgenomen" in de hemel.
- Deze catastrofale "dag des Heren" zal de onvoorbereide mens overvallen als de onverwachte komst van een middernachtsdief.
- "Plotselinge vernietiging" zal de verlorenen overvallen, "en zij zullen niet ontsnappen."

Letterlijk genomen beschrijven deze woorden de zichtbare tweede komst van Jezus Christus, niet een geheime vervoering.

Onmiddellijk na zijn plechtige voorspelling van Christus' wederkomst als een middernachtsdief, schreef Paulus aan de ware gelovigen: "Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat deze Dag u als een dief zou overvallen. Jullie zijn allemaal zonen van het licht en zonen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en niet van de duisternis" (1 Tessalonicenzen 5:4-5).

Herinner je je de stroomstoring van 2003? Die liet 50 miljoen NoordAmerikanen in duisternis achter omdat een enorme systeemfout kortsluiting veroorzaakte in ons elektriciteitsnet. Als het gaat om 1

Thessalonicenzen 4:16-5:3 zijn we tenminste getuige geweest van nog een systeemfout. De populaire doctrine van een stille, geheime terugkeer van Jezus Christus en verdwijnende christenen *is er gewoon niet*.

Opnieuw schreef Paulus: "U bent allen zonen van het licht en zonen van de dag. Wij zijn niet van de nacht noch van de duisternis" (1 Tessalonicenzen 5:5).

God wil dat we waarheidsuitval vermijden.

Hij wil de lichten aan.

Hoofdstuk 2 **De Parousia en de
fonkelende ogen**

Pas op dat je de substantie niet verliest door je vast te grijpen aan de schaduw.

-*Aesop* (620-560 v. Chr.)

Jezus Christus voorspelde: "Dan zijn er twee mannen in het veld: de ene wordt meegenomen en de andere blijft achter. Twee vrouwen zullen in de molen malen: de ene zal worden meegenomen en de andere achtergelaten. Waakt daarom, want gij weet niet hoe laat uw Heer komt" (Matteüs 24:40-42).

Dit is waarschijnlijk het op één na meest geciteerde geschrift in de Bijbel dat wordt gebruikt om de leer van een onzichtbare terugkeer van Jezus Christus en verdwijnende christenen te ondersteunen. Verondersteld wordt dat "de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten" betekent dat gelovigen in een onopgemerkte flits zullen verdwijnen, terwijl de rest van de wereld plotseling wakker wordt en zich in verwarde onwetendheid afvraagt: *Welke kant zijn ze opgegaan?*

Nogmaals, de sleutel ligt in de context. Matteüs 24 begint met onze Heiland die rustig op de Olijfberg zit. Zijn "discipelen kwamen privé tot Hem en zeiden: 'Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En wat zal het teken zijn van Uw komst en van het einde der tijden?'" (Matteüs 24:3). " (Matteüs 24:3) Het is duidelijk dat de discipelen dachten aan de terugkeer van Jezus en het einde van de wereld. Vanwege mentale hiaten en wat losse eindjes vroegen zij de Meester om opheldering.

Voordat we kijken naar het antwoord van Christus, let op het woordje "komst" in vers 3. Het oorspronkelijke Griekse woord daar is "Parousia" - je kunt het nakijken in elke goede concordantie. Je hoeft geen Grieks geleerde te zijn om de Bijbel te begrijpen, maar dat kleine woordje is van groot belang. Zoals we spoedig zullen zien, is de "Parousia Principe" zal binnenkort vitale inzichten verschaffen in de verrukkingskwesie.

In antwoord op het verzoek van Zijn discipelen om het einde te verduidelijken, waren de eerste woorden van Christus: "Ziet toe dat niemand u misleidt" (Matteüs 24:4). De kracht van dit antwoord zou ons moeten raken als een orkaan! Waarom? Omdat het duidelijk impliceert dat als het gaat om dit exacte onderwerp van Zijn "komst" of "Parousia", Jezus wist dat er een grote hoeveelheid misleiding rond zou gaan. En wat nog dramatischer is, is dat Christus in deze ene preek vier keer de waarschuwingsvlag "Laat je niet misleiden" omhoog stak (zie Matteüs

24:45,11,24). Je krijgt het idee dat *eindtijdwaanideeën* op een dag als een enorme vloedgolf over de planeet aarde zullen spoelen. De enige manier om niet meegesleurd te worden in deze kolkende zee van leugens is goed te letten op de exacte woorden van Jezus Christus.

Onze Heer vervolgde: "Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en grote tekenen en wonderen vertonen om zo mogelijk zelfs de uitverkorenen te misleiden" (Matteüs 24:24). Hier zei Jezus dat satans waanideeën uiteindelijk zo subtiel en krachtig zullen worden dat alleen "de uitverkorenen" er ongeschonden uit zullen komen. Wie zijn "de uitverkorenen"? Gezien de context moet dat een groep mensen zijn die de Waarzegger en de Bijbel zo goed kennen dat zelfs de duivel hen niet kan misleiden. Vers 31 vertelt ons ook dat "de uitverkorenen" mensen zijn die klaar zijn voor de wederkomst van Jezus Christus.

Onmiddellijk na de waarschuwing voor valse profeten en misleiding zei Jezus: "Daarom, indien zij tot u zeggen: Zie, Hij is in de woestijn, ga niet uit; zie, Hij is in de *geheime* kamers, geloof het niet. Want zoals de bliksem uit het oosten komt en tot het westen schijnt, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn" (Matteüs 24:26-27 KJV, nadruk toegevoegd). Hier tekent Jezus een vlijmscherp contrast tussen valse opvattingen over Zijn wederkomst en de waarheid.

Wat betreft valse opvattingen, mis dat woordje "geheim" niet (vers 26). Jezus waarschuwde duidelijk dat sommigen ten onrechte een "geheime" komst zullen propageren. Afgaande op de context ontdekken we dat dit een van die krachtige misleidingen zal zijn die alleen Gods trouwe uitverkorenen zullen vermijden. Hoe moeten wij reageren op het idee van een geheime terugkeer? Het antwoord van Christus is verbluffend. "*Geloof het niet!*"! Waarom? Omdat "zoals de bliksem uit het oosten komt en naar het westen flitst, zo zal ook de komst van de Mensenzoon zijn" (vers 27).

Verre van een geheime gebeurtenis te zijn, vergelijkt Jezus zelf zijn terugkeer met het schitterende flitsen van elektrisch geladen bliksemschichten die langs de hemel razen. Dit is een belangrijk punt. Raad eens welk Grieks woord Matteüs precies gebruikt voor "komst" in vers 27? Hetzelfde woord dat hij gebruikte in vers 3: "Parousia." Dit is een duidelijk bewijs dat de Parousia absoluut betrekking heeft op de zeer zichtbare tweede komst van Jezus Christus. In Hollywood-actiefilms worden verborgen dossiers soms bestempeld als "Top Secret". Als het gaat om de Parousia, verduidelijkte Jezus dat deze *allesbehalve geheim zou zijn*.

De Parousia en de fonkelende ogen

De verbijsterde discipelen van Christus hadden gevraagd: "...wat zal het teken zijn van Uw komst [de Parousia] en van het einde der tijden?". Na te hebben gewaarschuwd voor geheimzinnige waanvoorstellingen, beantwoordde Jezus uiteindelijk hun precieze vraag door het gordijn van de geschiedenis op te lichten en volledig te onthullen hoe Zijn cataclysmische terugkeer eruit zou zien:

En dan zal het teken van de Zoon des mensen in de hemel verschijnen; en dan zullen alle stammen der aarde rouw bedrijven, en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels met kracht en grote heerlijkheid. En Hij zal zijn engelen zenden met een groot trompetgeschal, en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiteinde van de hemel tot het andere (Matteüs 24:30-31 KJV).

Deze beschrijving van de terugkeer van Jezus Christus bevat meer kracht dan de uiterst speculatieve, evolutionaire Big Bang theorie. Er is geen twijfel mogelijk. Zijn "komst" of "Parousia" zal onmiskenbaar *zichtbaar zijn* voor "alle stammen der aarde". De verdwaasde massa van de mensheid zal letterlijk "de Zoon des mensen zien komen in de wolken des hemels met kracht en grote heerlijkheid." Zeker niemand zal het missen, en niemand zal de volgende dag wakker worden en zich afvragen: *Welke kant zijn de christenen opgegaan?* Op die ontzagwekkende dag zullen de niet geredden "rouwen." Waarom? Omdat hun geliefden verdwenen zijn? Nee! Maar omdat Jezus Christus *plotseling* is *gekomen* en hun laatste kans op voorbereiding achter hen ligt. Nu is het te laat. Ze zijn voor altijd verloren.

Deze hele passage komt ook overeen met de woorden van Paulus in 1 Tessalonicenzen 4:16-17.

Net als in Paulus' beschrijving van wat er zal gebeuren wanneer ware gelovigen "worden opgenomen", zei Jezus Christus ook dat Zijn komst een zeer luidruchtige gebeurtenis zou zijn met luide weerklink van "een groot trompetgeschal" door de hele hemel. Wanneer dat bulderende geluid wordt gehoord, zullen massa's stralende engelen neerdalen in de vervuilde atmosfeer van de aarde, de aardbol omcirkelen en "zijn uitverkorenen *verzamelen* van de vier windstreken, van het ene uiteinde van de hemel tot het andere." Aldus zullen ware gelovigen worden "opgenomen" in de

lucht. Mis het niet. Dit zijn precies dezelfde elementen waarover Paulus schreef in 1 Thessalonicenzen 4:17!

Zowel in Mattheüs 24:30-31 als in 1 Tessalonicenzen 4:16-17 lezen we over wolken, lawaai, een luide bazuin, een samenkomst en ware gelovigen die naar de hemel worden vervoerd. Wanneer we deze passages naast elkaar leggen, zonder vooroordelen of vooropgezette ideeën, is de boodschap onvermijdelijk, onontkoombaar en onweerlegbaar. Beide passages verwijzen naar de luide, climactische, zeer zichtbare en glorieuze tweede komst van Jezus Christus!

Terug naar Mattheüs 24; de Waarheidsspreker ging verder:

*Maar van **die dag** en dat uur weet niemand, zelfs de engelen in de hemel niet, maar alleen Mijn Vader. Maar zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Mensenzoon zijn. Want zoals in de dagen voor de zondvloed zij aten en dronken, trouwden en huwden, tot de dag dat Noach in de ark ging, en het niet wisten totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Dan zullen twee mannen in het veld zijn; de ene zal worden genomen en de andere achtergelaten. Twee vrouwen zullen in de molen malen: de ene zal worden meegenomen en de andere verlaten. Waak daarom, want u weet niet op welk uur uw Heer komt. Maar weet dit: als de heer des huizes had geweten hoe laat de dief zou komen, zou hij hebben gewaakt en niet hebben toegestaan dat er in zijn huis werd ingebroken. Wees daarom ook gij bereid, want de Zoon des mensen komt op een uur dat gij niet verwacht (Matteüs 24:36-44, nadruk toegevoegd).*

Hier vergeleek Jezus Christus Zijn terugkeer met het plotselinge neerdalen van miljarden tonnen water op verloren zondaars in de tijd van Noach. Die oude mensen dachten dat Noach een gekke oude man was, totdat "de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn" (Matteüs 24:39, nadruk toegevoegd). Raad eens welk Grieks woord hier weer gebruikt wordt voor "komst"? Geloof mij niet op mijn woord, maar kijk in uw eigen concordantie. Het is "*Parousia*" dat, zoals we al bewezen hebben, onmiskenbaar van toepassing is op de zeer zichtbare tweede komst van Jezus Christus.

Merk nu op dat *onmiddellijk* nadat Jezus Zijn "Parousia" in vers 39 heeft beschreven, Hij zonder ophouden verder gaat: "DAN zullen er twee mannen in het veld zijn: de ene zal worden meegenomen en de andere achtergelaten" (vers 40, nadruk toegevoegd). Vergeet niet dat dit het op één na meest geciteerde vers is dat gebruikt wordt om de geheime vervoering te ondersteunen. Verondersteld wordt dat wanneer vers 40 in vervulling gaat, zij die "meegenomen" worden spoorloos zullen verdwijnen en alleen hun kleren, schoenen, valse tanden en trouwringen zullen achterlaten, terwijl zij die "achtergelaten" worden een verschrikkelijke zevenjarige beproeving zullen moeten doorstaan en de antichrist onder ogen zullen moeten zien. Maar is dit werkelijk wat Jezus Christus zegt?

We hoeven niet afhankelijk te zijn van geleerden om het antwoord te vinden. In feite is het nooit veilig om volledig op een man te vertrouwen, hoe slim of geleerd die ook is. Christenen moeten nooit geleerd worden om alleen te vertrouwen op Tim LaHaye, John Walvoord, Thomas Ice, Hal

Lindsey, Jack Van Impe, Grant Jeffrey,

Chuck Smith, John Hagee, of elke andere populaire leraar, inclusief Steve Wohlberg. We zouden allemaal onze eigen Bijbels moeten openen, onze eigen concordanties moeten pakken, en zelf moeten uitzoeken wat de waarheid is. Als u bereid bent het te doen, is dit wat u zeker zult vinden: Gelovigen zullen worden "genomen" (vers 40) bij de "komst" of "Parousia" (vers 39), wat de Bijbel duidelijk toepast op de luide, zichtbare en glorieuze verschijning van Jezus Christus aan het einde van de wereld (zie Mattheüs 24:3,27,30-31,39).

Jezus zei in feite: "Het zal net zo zijn als in de tijd van Noach" (zie verzen 37-39). Denk er nu eens over na. Verdwenen Noach en zijn gezin voor de zondvloed? Nee, ze liepen zichtbaar de ark in. En hoe zit het met hen die werden *achtergelaten* nadat de deur van de ark was gesloten? Hadden ze een tweede kans? Weer niet. Hoe werden ze achtergelaten? *Ze bleven dood achter; ze ontsnapten niet.* Nadat Hij gezegd had: "de zondvloed kwam en nam hen allen weg", maakte Jezus Zijn krachtige punt: "zo zal ook de komst [Parousia] van de Zoon des mensen zijn" (vers 39). En dan, zonder pauze, zegt Christus: "*Dan zullen* twee mannen in het veld zijn: de ene zal worden meegenomen en de andere zal worden achtergelaten" (vers 40, nadruk toegevoegd). Bij zorgvuldige analyse laten deze woorden geen ruimte voor *Left Behind's* voortdurende verhaal over "gelovigen in de verdrukking" die zich verzetten tegen de antichrist tijdens een periode van zeven jaar na de vervoering. Waarom niet? Omdat